



Ο ΠΙΘΟΙΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΙ ΤΟΥ 3ου



Τεύχος 1^ο - Έτος 1^ο - Δεκέμβριος 2018

Τιμή 1€

Ο πιο καλός ο μαθητής
ήμουν εγώ στο 3^ο
κι οι δάσκαλοι μου είπαν
να γράφω να μην πλῆττω ..



ΑΓΙΑΣΜΟΣ



σελ. 3

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ



σελ. 3

ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



σελ. 5

ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί μας, αναγνώστες,
Πρώτα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε που
σκεφτήκατε να αγοράσετε την μικρή,
ταπεινή μας εφημερίδα, την οποία
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε, ώστε
να συγκεντρώσουμε, ως απόθεμα, κάποιο
χρηματικό ποσό, για να συμβάλλουμε και
εμείς από μέρος μας στις όποιες έκτακτες
ή διαρκείς ανάγκες παρουσιάζονται στο
σχολείο, για την εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής μας κοινότητας. Η έκδοση αυτού
του σχολικού εντύπου είναι αποτέλεσμα
δράσης όλων των μαθητών του 3^{ου}
Δημοτικού Σχολείου, που σας παρακαλούν
να δείξετε επιείκεια, σεβασμό και
κατανόηση για τις όποιες αδυναμίες ή
ατέλειες θα εντοπίσετε για το πρωτόγνωρο
αυτό εγχείρημά τους.

η συνέχεια στην 3^η σελίδα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



σελ. 7

ΔΙΚΑΙΩΜ. ΠΑΙΔΙΩΝ



σελ. 7

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ



σελ. 8

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γκόλτσιος Χρήστος

Γκρόζος Αθανάσιος

Τσαρούχα Λαμπρινή

Τσιντζιράκου Χριστίνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018 - 19

Πρόεδρος: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Στ2

Αντιπρόεδρος: ΜΠΡΑΧΟΥ ΕΦΡΑΙΜΙΑ - Στ2

Γραμματέας: ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Στ2

Ταμίας: ΓΩΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Στ1

Μέλος: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Στ1

Μέλος: ΚΟΥΧΑΧΕΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Στ1



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

☺	ΑΓΙΑΣΜΟΣ	σελ. 3
☺	ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ	σελ. 3
☺	Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ	σελ. 4
☺	ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	σελ. 5
☺	ΛΙΓΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΒΛΑΤΤΕΙ	σελ. 5
☺	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ	σελ. 6
☺	ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	σελ. 6
☺	Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ	σελ. 7
☺	ΤΗΣΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΔΙ	σελ. 7
☺	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ	σελ. 7
☺	ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ	σελ. 8
☺	Ο ΝΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ	σελ. 8
☺	ΑΕΛ	σελ. 9
☺	ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ	σελ. 9
☺	ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ	σελ. 10
☺	ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ CD	σελ. 10
☺	ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ	σελ. 10
☺	ΑΓΓΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	σελ. 11
☺	ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ	σελ. 11
☺	ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ	σελ. 12
☺	ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΖΩΑΚΙ	σελ. 13
☺	ΑΝΕΚΔΟΤΑ	σελ. 13



ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Την Τρίτη 11/9/2018 έγινε ο αγιασμός στο σχολείο μας. Όλα τα



παιδιά είχαν λίγο άγχος για τη νέα χρονιά. Υποδεχθήκαμε τα παιδιά που ήρθαν από το νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια ήρθε ο ιερέας να κάνουμε τον αγιασμό. Έπειτα όλα τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις τους και γνωρίστηκαν με τον νέο δάσκαλό τους, που με αυτόν θα συνεχίσουν όλη τη χρονιά και θα μάθουν πολλά. Σε λίγη ώρα ήρθαν οι γονείς μας και φύγαμε, κι έτσι πέρασε πολύ γρήγορα η ημέρα του αγιασμού.

Ε1 - Ελένη Μπρότση, Παρασκευή Ανθούλη

ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

(συνέχεια απ'την πρώτη σελίδα) Από τις στήλες της εφημερίδας μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας, τις ιδέες μας και τα ενδιαφέροντά μας, έχοντας σαν βάση τη συνεργασία μας, τη φιλία μας και της συνεχούς προσπάθειάς μας.

Ο σκοπός αυτής της ενέργειάς μας δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα, όπως αναφέραμε παραπάνω, αλλά και παιδαγωγικό. Έχουμε θέσει ένα τρίπτυχο στόχων που, υλοποιώντας το έργο της έκδοσης της εφημερίδας μας, θα

προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Οι στόχοι με απλά, λιτά λόγια είναι:

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

Επαφή, επικοινωνία, διάλογος με τον περίγυρό μας. Αναγνώριση, εκ μέρους των μεγάλων, το δικαίωμα λόγου και συμμετοχής μας στις συζητήσεις, δηλαδή, με λίγα λόγια, ασφαλείς προϋποθέσεις και δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ένταξής μας στην κοινωνία.

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ

Απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες σύνταξης. Δημιουργία κινήτρων, διεύρυνση της φαντασίας και της ενεργητικότητας, ανάδειξη του πλουραλισμού γνώσεων, αξιών και ιδεών.

- ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΙ

Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, διέξοδο από το λήθαργο της αδράνειας, καθιέρωση μόνιμης εύθυμης στήλης.

Αλλά τώρα έφτασε η στιγμή να δείτε το δημιούργημά μας. Σας ευχόμαστε, από τα βάθη της καρδιάς μας, καλή, ευχάριστη και μεστή ανάγνωση.

Με πολύ αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση, Η Συντακτική Ομάδα των Απίθανων Μολυβιών.

<< Κάνουμε Ανακύκλωση >>

Πολλοί άνθρωποι πετούν τα σκουπίδια κάτω προκαλώντας προβλήματα στο περιβάλλον που ζούμε. Τέτοια προβλήματα είναι: Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα καυσάερα των αυτοκινήτων, η ρύπανση της θάλασσας και η ηχορύπανση.

Γι αυτόν το λόγο πρέπει να προστατεύουμε και να φροντίζουμε το περιβάλλον μας. Δεν πρέπει να πετάμε τα σκουπίδια, αλλά να κάνουμε ανακύκλωση! Πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε.

Γ2 - Δημήτριος Κουκάλας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Τα παιδιά στο διάλειμμα παίζουν διάφορα παιχνίδια, όπως: Το σκοινάκι, το ποδόσφαιρο, κλέφτες και αστυνόμοι, αγάλματα ακούνητα, τυφλόμυγα, σπασμένο τηλέφωνο, κορόιδο, πατητό κ.λ.π.

- Το σκοινάκι παίζεται με όσα άτομα θέλεις. Δύο άτομα γυρίζουν το σκοινάκι ψηλά και τα άλλα παιδιά πεδούν για να μην πατήσουν το σκοινάκι. Όποιος το πατάει χάνει!
- Το ποδόσφαιρο παίζεται με (22) παίκτες. Πρώτα χωρίζονται σε δυο ομάδες, από (11) παίκτες σε κάθε ομάδα. Κερδίζει όποια ομάδα βάλει τα περισσότερα τέρματα (Γκολ) σε καθορισμένο χρόνο!



- Οι κλέφτες και οι αστυνόμοι παίζονται με τέσσερα (4) και πάνω παιδιά. Κανόνες: Δε χτυπάμε τους άλλους, δεν κλέβουμε, δε μιλάμε άσχημα και δε ζοριζόμαστε!

Για να παίξουν αυτό το παιχνίδι τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες, η μία είναι οι κλέφτες και οι άλλοι οι αστυνόμοι.

- Τα <<αγάλματα>> παίζονται με πολλά παιδιά. Ένα παιδί <<φυλάει>> και τα άλλα τρέχουν προς αυτό για να το ακουμπήσουν. Αν γυρίσει απότομα, αυτός που τα φυλάει, τα παιδιά πρέπει να μείνουν ακίνητα. Όποιος κουνηθεί , χάνει.
- Το <<σπασμένο τηλέφωνο>> παίζεται

με πέντε (5) άτομα και περισσότερα. Ό πρώτος σκέφτεται μια λέξη, την λέει κρυφά στον δεύτερο και πάει λέγοντας ... Ο τελευταίος την λέει φωναχτά. Αν δεν την πει σωστά, χάνει. Όποιος την είπε λάθος, κάνει ένα ζώο.

- Το <<κορόιδο>> παίζεται με τρία (3) παιδιά κι πάνω. Οι δύο είναι έξω και ένας είναι μέσα και προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα.

Το διάλειμμα είναι η καλύτερη ώρα του σχολείου για τα παιδιά!

Γ2 - Γιάννης Τεκούσης, Αλέξης Πάσχος, Δημήτρης Τσακνάκης

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώννα βρίσκεται σε ένα χωριό του Νομού Λάρισας. Το χωριό μας είναι κοντά στην πόλη της Λάρισας και ονομάζεται Αμπελώννας.

Το σχολείο μας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Αμπελώννα και είναι περιτριγυρισμένο από σπίτια και πάρκα.

Στο χώρο του σχολείου υπάρχει μια μεγάλη αυλή με γήπεδα αθλητικών δραστηριοτήτων:



Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο βόλλεϊ.

Επίσης στη σχολική αυλή υπάρχουν δέντρα, βρύσες και παγκάκια για να κάθονται τα παιδιά κατά τη διάρκεια του διαλλείματος. Τέλος, υπάρχει ένα σκάμμα μήκους που χρησιμοποιούν τα παιδιά.



Το κτίριο είναι βαμμένο πορτοκαλί χρώμα και τα κάγκελα είναι πολύχρωμα. Επίσης έχει 5 εισόδους που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις δραστηριότητες του σχολείου.

Εσωτερικά, το σχολείο αποτελείται από 2 ορόφους. Οι τοίχοι του είναι άσπροι και διακοσμημένοι με κάδρα, φωτογραφίες, και εργασίες των μαθητών.

Ακόμη υπάρχουν συνολικά 15 αίθουσες, 4 στον πρώτο όροφο και 11 στο δεύτερο. Υπάρχουν 12 αίθουσες διδασκαλίας, και 2 αίθουσες ειδικών μαθημάτων: Μουσικής, Πληροφορικής, Φυσικής και Καλλιτεχνικών.

Επίσης υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων για διάφορες χρήσεις, το γραφείο των δασκάλων και το γραφείο του διευθυντή. Στη δυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει το Νηπιαγωγείο. Ο αριθμός των μαθητών για τη χρονιά 2018–2019 είναι 183 μαθητές.

Ε2 - Μικάελα Χύσκα, Φωτεινή Χασιώτη, Ραφαέλα Πιάννα

**Η ΗΜΕΡΑ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Την Παρασκευή
28 Σεπτεμβρίου
2018 στο 30

Δημοτικό Σχολείο

έγιναν αθλητικές δραστηριότητες.



Αυτές πραγματοποιήθηκαν στο αθλητικό

κέντρο του Αμπελώνα. Οι γυμναστές του σχολείου μας καθόρισαν τα παιχνίδια που θα έπαιζε η κάθε τάξη. Τα αγόρια των μεγάλων τάξεων, Ε' και ΣΤ', έπαιζαν ποδόσφαιρο και τα κορίτσια βόλεϊ.



Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων έκαναν διάφορα αθλήματα, όπως τρέξιμο με εμπόδια και παλίνδρομο. Την ημέρα αυτή οι μαθητές αθλήθηκαν και διασκέδασαν ταυτόχρονα.

Τμήμα Δ2

**ΛΙΓΗ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ**

Κάθε χρόνο η τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης και γιορτάζεται σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, που έγινε στο Μιλάνο στις 31 Οκτωβρίου 1924.

Το ρητό της ημέρας είναι : « Η αποταμίευση συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό» , ενώ το μήνυμα του εορτασμού είναι η ηθική και υλική ωφέλεια για αυτόν που αποταμιεύει.

Τι ακριβώς σημαίνει αποταμίευση ; Να περιορίζουμε την κατανάλωση του σήμερα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του αύριο.



Ο άνθρωπος με το που γεννηθεί διαθέτει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης με αποτέλεσμα να μπορεί να επιβιώνει σε δύσκολες στιγμές.

Η αρχή έγινε με τρόφιμα και σιγά σιγά μέσα στους αιώνες άρχισε να αποταμιεύει και άλλα πράγματα και χρόνια τώρα το «φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι» δηλώνει ότι με αργό και σταθερό ρυθμό μπορούμε να γεμίσουμε το σακούλι, δηλαδή την τσέπη ή τον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Εμείς οι μαθητές του ΣΤ2 εφαρμόζουμε την παραπάνω παροιμία, όχι για να γεμίσουμε την τσέπη μας, αλλά για να μειώσουμε συμβάλλοντας με τις οικονομίες μας τα έξοδα των εκπαιδευτικών εκδρομών της φετινής χρονιάς. Πιστεύουμε ότι δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους και πως ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσει να αποταμιεύει κανείς.

ΣΤ2 - Μάνθος Παπαζιάκας, Ελένη Μαντζάρη, Ανδρομάχη Μυλωνά

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Στις 31/10/2018, οι μαθητές των Δ1, Δ2 και Ε2 πήγαμε επίσκεψη σε ελαιοτριβείο, στο Συκούριο.

Ήταν ένα μεγάλο κτίριο όπου δούλευαν αρκετοί εργαζόμενοι. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους μας ξενάγησε στο ελαιοτριβείο και ό,τι απορία είχαμε τον ρωτούσαμε και μας απαντούσε.

Ξεκινήσαμε την ξενάγηση στον εσωτερικό χώρο του ελαιοτριβείου και



καθώς προχωρούσαμε βλέπαμε μηχανήματα που διάλεγαν τις ελιές και τις πατούσαν για να βγει το λάδι. Επίσης ο χώρος είχε μια ωραία μυρωδιά λαδιού και στο τέλος μας κέρασαν ελιόψωμο.

Αφού ξεναγηθήκαμε κάναμε μια βόλτα σε έναν ελαιώνα, που υπήρχε εκεί κοντά, εξηγήσαμε κάποια πράγματα για την ελιά, μαζέψαμε ελιές, βελανίδια, αγριορόδια και βγάλαμε φωτογραφίες.

Αργότερα, πήγαμε πάλι πίσω στο ελαιοτριβείο και είδαμε το λάδι να είναι έτοιμο και έτσι τελείωσε η επίσκεψή μας.

Μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να ξαναπάμε πάλι.

Τμήμα Δ1

ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Τέλη
Οκτωβρίου
έγινε ένα

ατύχημα σε έναν κεντρικό δρόμο του Αμπελώνα.

Ένα αυτοκίνητο παραβίασε το ΣΤΟΤΠ και συγκρούστηκε με ένα άλλο που είχε την κανονική του πορεία.

Αποτέλεσμα είχε, το αυτοκίνητο με την κανονική πορεία να χτυπήσει πάνω σε μία κολώνα της ΔΕΗ. Ο οδηγός χτύπησε το κεφάλι του.



Έπειτα ήρθε η αστυνομία και το ασθενοφόρο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Το γεγονός πως γίνονται πολλά ατυχήματα, οφείλεται στο ότι οι οδηγοί τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο χωριό και δεν είναι προσεχτικοί.

Ε2 - Γιάννης Σαμαρτζής

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στις
5/11/2018

ήρθε η πυροσβεστική στο σχολείο μας. Μας είπαν μερικά πράγματα για τη δουλειά τους. Μας έδειξαν κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούν για τις διασώσεις τους. Ύστερα μπήκαμε μέσα στο γυμναστήριο κι εκεί μας απάντησαν σε κάποιες



ερωτήσεις .

Έπειτα ξαναβγήκαμε έξω γιατί τους κάλεσαν για μία αποστολή κι έπρεπε να πάνε στην Αγιά. Στο τέλος πριν φύγουν, μας έδειξαν πως ρίχνουν με τη μάνικα νερό. Φεύγοντας μας αποχαιρέτησαν με τη σειρήνα.

Ε1 - Παρασκευή Ανθούλη, Ελένη Μπρότση

ΤΗΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ... ΤΟ ΛΑΔΙ

Τον Νοέμβρη οι γεωργοί πηγαίνουν στους ελαιώνες τους για να ραβδίσουν τις ελιές. Πρώτα παίρνουν ένα μεγάλο ραβδί και κάτω από το δέντρο της ελιάς τοποθετούν πανιά. Μετά αρχίζουν το ράβδισμα των ελιών και όταν τελειώσουν τις βάζουν σε μεγάλα τελάρα και τις πηγαίνουν στο ελαιοτριβείο.

Εκεί τις βγάζουν από τα τελάρα και τις ρίχνουν σε ένα μηχάνημα για να ξεχωρίσουν τα κλαδιά και τα φύλλα τους και για να τις πλύνουν.

Στη συνέχεια τις πηγαίνουν σε μια δεξαμενή με μυλόπετρες όπου τις πατάνε κάνοντάς τες πολτό. Όταν τελειώσουν και αυτό τις πάνε πάλι σε ένα άλλο μηχάνημα, σε μια πρέσα που τις πατάει για να βγει το λάδι.

Έτσι τελειώνουν τα βασικότερα βήματα και αρχίζουν να εμφιαλώνουν το λάδι σε διάφορα δοχεία. Τέλος τα μεταφέρουν με μεγάλα φορτηγά στα σούπερ μάρκετ όπου τα πουλάνε.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το λάδι για τη σαλάτα, για τα φαγητά και για το καντηλάκι που ανάβουμε. Γι'αυτό η ελιά είναι ένα ευλογημένο δέντρο.

Τμήμα Δ1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ενημέρωση, με αφορμή την ημέρα του παιδιού, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δ.Σ Αμπελώνα, την

3η και 4η ώρα του σχολικού προγράμματος.

Ομιλητές ήταν ο Διευθυντής του σχολείου Γκόλτσιος Χρήστος, καθώς και οι καθηγήτριες της πληροφορικής κ. Τσιντζιράκου Χριστίνα και των Αγγλικών κ. Θεοδωρόγλου Ειρήνη, παρακολούθησαν οι μαθητές όλων των τάξεων.

Παρακολουθήσαμε μικρά βιντεάκια με καρτούν για να το καταλαβαίνουν τα μικρά παιδιά. Η κυρία των αγγλικών μας μετέφραζε από τα αγγλικά στα ελληνικά, επειδή τα βιντεάκια αυτά ήταν στα Αγγλικά



Επίσης τα βίντεο αυτά μας μιλούσαν για των ρατσισμό κ.α

Γενικά από όλα αυτά τα βίντεο μάθαμε πολλά και χρήσιμα, ενδιαφέροντα πράγματα.

Τμήμα ΣΤ2

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Την Παρασκευή 23/11, όταν κάναμε μάθημα χτύπησε ξαφνικά το κουδούνι μας και η δασκάλα μας είπε ότι γίνεται σεισμός. Έτσι εμείς μπήκαμε κάτω από τα θρανία. Μετά κατεβήκαμε με προσοχή τη σκάλα, βγήκαμε στην αυλή και τρέξαμε στα γήπεδα. Οι δάσκαλοι μας μίλησαν για την άσκηση σεισμού και τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση και πήγαμε για διάλειμμα.



Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους τους μαθητές. Μαζί με τον διευθυντή κάνουμε κάθε χρονιά αυτήν την άσκηση. Μάθαμε ότι όταν γίνεται σεισμός προστατευόμαστε κάτω από τραπέζια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα και προσπαθούμε μετά να φύγουμε από τα κτήρια.

Ε1 - Γιώργος Αλεξανδρής, Αλέξανδρος Γωγάκος

Ο ΝΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ

Ζούσε κάποτε παλιά ένας πειρατής. Ήταν άγριος και τρομερός κι επειδή είχε κατακόκκινα γένια, τον φώναζαν Κοκκινογένη. Με το πειρατικό του καράβι διέσχιζε θάλασσες και ωκεανούς και έκλεβε τους θησαυρούς από τα άλλα πλοία. Είχε μαζί στο πλήρωμά του κι έναν παταγάλο.

Κάποτε, μετά από μια τρομερή καταιγίδα, οι πειρατές χάθηκαν. Τότε χρησιμοποίησαν την πυξίδα και βρέθηκαν σε ένα παράξενο νησί. Νησί που δεν το είχε ο χάρτης. Εκεί ζούσε ένας νάνος που έπαιζε βιολί. Αυτό το βιολί ήταν μαγικό. Την ώρα που έπαιζες, αν έλεγες κάτι, το εμφάνιζε αμέσως. Ο νάνος είπε «βαρέλι» και



εμφανίστηκε ένα βαρέλι! Είπε «άμαξα» και εμφανίστηκε μια άμαξα. Είπε «διαμάντι» και εμφανίστηκε ένα διαμάντι!



Μόλις ο Κοκκινογένης είδε το διαμάντι, ήθελε το βιολί για δικό του. Ο νάνος για να γλιτώσει, άρχισε να παίζει βιολί και είπε δυνατά: «ΗΛΙΟΣ».

Τότε εμφανίστηκε ένας ολόλαμπρος ήλιος και έκαψε τους πειρατές και το καράβι τους!

Και ο νάνος έζησε καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα...

Τμήμα Β1

ΑΕΛ

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, γνωστή κυρίως με τη σύντμηση Α.Ε.Λ., είναι Ελληνικό αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην πόλη της Λάρισας,

Στον ομώνυμο νομό, όπου και βρίσκονται οι έδρες των τμημάτων του.

Επίσημη ημερομηνία ίδρυσης είναι η 17η Μαΐου του 1964, όταν οι αθλητικοί Σύλλογοι της πόλης Άρης, Ηρακλής, Λαρισαϊκός και Τοξότης συγχωνεύθηκαν.

Αγωνίζεται με χρώματα το βυσσινί και το λευκό και το έμβλημά της είναι ένα

Αγέρωχο άλογο σηκωμένο στα πίσω πόδια.

Η Αθλητική Ένωση Λάρισας διαθέτει ενεργά τμήματα ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών, καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, καθώς και πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και στίβου για αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών ομάδων. Επίσης η Α.Ε.Λ. έχει κατακτήσει 1 πρωτάθλημα Ελλάδος το

1988 και 2 κύπελλα Ελλάδος 1985 και 2007.

Δ2 - Γιάννης Θεοχαρούλης, Βασίλης Βαρσάμης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ;

Μιλώντας για τον Χριστιανισμό

δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε το λάθος του Πιλάτου όταν ρώτησε το Χριστό «Τι είναι η αλήθεια ;». Το ορθό είναι ,ποιος είναι αλήθεια διότι η αλήθεια δεν είναι μια θεωρία αλλά πρόσωπο το πρόσωπο του εξανθρωπίσαντας θεού λόγου, του Ιησού Χριστού.

Ο μοναδικός και απόλυτος στόχος του Χριστιανισμού είναι η θέωση ,δηλαδή η ένωση με τον Θεό. Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν στο ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό τον πατέρα τον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα ,οι πιστοί ονομάζονται ορθόδοξοι Χριστιανοί που προέρχεται από τον Ιησού Χριστού.

Η πιο σημαντική γιορτή τον Χριστιανών είναι η γέννηση του Ιησού Χριστού και τιμάται από την εκκλησία μας 25 Δεκεμβρίου . Σκοπός της Χριστιανικής ζωής όπως προαναφέρουμε είναι η θέωση και για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πρέπει να τηρούμε τις θείες Εντολές. Ο Χριστιανισμός ξεκίνησε επίσημα 50 ημέρες μετά την ανάσταση του κυρίου όπου γιορτάζουμε την εορτή της Πεντηκοστής.

ΣΤ1 - Βασίλης Μανδώρας

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ξέρεις τι είναι ένας μαγνήτης;

Μαγνήτης ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό ή σώμα που έχει την ιδιότητα να έλκει μέταλλα.



Μάζεψε διάφορα υλικά και προσπάθησε να βρεις ποια έλκονται από έναν μαγνήτη:

ψαλιδάκι, συνδετήρας, μολύβι, γόμα, κέρματα, καρφίτσες, γόμα

Πώς ονομάζονται τα άκρα του μαγνήτη;

Κάθε μαγνήτης έχει τον Βόρειο(N) και τον Νότιο (S).

Φέρε κοντά τα άκρα δυο μαγνητών. Αν έλκει ο ένας τον άλλο, λέγονται και αν απωθούνται λέγονται

Αυτό το σύγχρονο τρένο δεν έχει ρόδες. Γλιστρά πάνω στον αέρα. Είναι τρένο που χρησιμοποιεί μαγνητισμένες ράγες.



Τα αποδημητικά πουλιά βρίσκουν το δρόμο τους με τον ήλιο και τα αστέρια.

Σήμερα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα πουλιά έχουν μια μαγνητική αίσθηση και χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο της γης σαν οδηγό.

Δ1 - Δημοσθένης, Γιάννης

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ CD

Υλικά:

2 cd

Χαρτόνι κάνσον

Κόλλα ρευστή

3 ξυλάκια για σουβλάκια

ψαλίδι

Εκτέλεση :

Πρώτα διαλέγουμε ένα χαρτόνι κάνσον, όποιο χρώμα θέλουμε (A4)

Πάνω στο χαρτόνι κολλάμε τα δύο cd για ρόδες.

Μετά παίρνουμε τα ξυλάκια και τα κολλάμε για σέλα, για τιμόνι και για πετάλια. Θα χρειαστεί κάποια να τα κόψουμε με το ψαλίδι.

Το ποδήλατό μας είναι έτοιμο και στολίζει την τάξη μας!

Δ1 - Γεωργία

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το σχολείο μας είναι το 30

Δημοτικό Σχολείο Αμπελώννα.

Έχει δύο ορόφους και ένα πολύ μεγάλο προαύλιο στο οποίο υπάρχουν 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, 1 γήπεδο μπάσκετ, 1 γήπεδο βόλεϊ και ένα σκάμα.



Επίσης έχει 12 τάξεις 1 αίθουσα μουσικής, 1 αίθουσα Τ.Π.Ε, το γραφείο των δασκάλων και το γραφείο του διευθυντή. Στο ίδιο κτίριο βρίσκεται και το Νηπιαγωγείο που έχει 3 αίθουσες. Για τις βροχερές μέρες υπάρχει μέσα στο σχολείο ένα γυμναστήριο στο οποίο κάνουμε γυμναστική καθώς και τις γιορτινές μας εκδηλώσεις.

Στα διαλείμματά μας περνάμε ευχάριστα την ώρα μας, γιατί εκτός από τα διάφορα γήπεδα που έχουμε να παίζουμε, υπάρχουν και ωραία χρωματιστά στο τσιμέντο παιχνίδια όπως το κουτσό και το σκάκι.

Οι δασκάλοί μας είναι πολύ καλοί μαζί μας και μας μαθαίνουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.



Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φοιτούμε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα. Το αγαπάμε πολύ.

ΣΤ1 - Γκουγκουμάτη Αλεξάνδρα

**ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΟΧΗΣ
(1.050-700 π.Χ)**

Οι οικογένειες αυτής της εποχής χρησιμοποιούσαν διάφορα αγγεία για τις καθημερινές τους ανάγκες, για να αποθηκεύουν λάδι, κρασί, κτλ. Οι τεχνίτες συνήθιζαν να ζωγραφίζουν πάνω σε αυτά τετράγωνα, κύκλους και άλλα γεωμετρικά σχήματα. Ακόμη και οι μορφές αποδίδονται με γεωμετρικό τρόπο, έτσι ώστε το ανθρώπινο σώμα μοιάζει με τρίγωνο. Γι'αυτό και η τέχνη ονομάστηκε γεωμετρική. Ζωγράφισε και εσύ στο παρακάτω αγγείο γεωμετρικά σχήματα

**Δ1 - Παρασκευή
Αβδουλά, Ελισάβετ
Κατσαρού**



**ΚΩΣΤΑΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
<< Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΤΑΝΗΣ >>
1868 - 1894**

Αναφορά στο όνομά του για τα (150) χρόνια από τη γέννησή του.

Ηπειρώτης λογοτέχνης, «τραγουδιστής του χωριού και της στάνης», ο ποιητής που ύμνησε όσο κανένας άλλος τα λεβέντικα βουνά και τη ζωή της υπαίθρου.

Ο Κώστας Κρυστάλλης γεννήθηκε το 1868 στο Συρράκο της Ηπείρου. Ήταν γιος

του εύπορου εμπόρου Δημήτριου Κρυστάλλη και της συζύγου του Γιαννούλας, του γένους Υαλίδα. Μαθητής ακόμα της Ζωσιμαίας Σχολής στα Ιωάννινα εξέδωσε το φλογερό πατριωτικό ποιήμα «Αι σκιάι του Άδου» (1887), στο οποίο εξυμνούσε με πάθος τους εθνικούς αγώνες και τους ήρωες του 1821. Η Ήπειρος, όμως, ήταν τότε σκλαβωμένη και οι Τούρκοι καταζητούσαν το νεαρό ποιητή. Για να αποφύγει τη σύλληψη αναγκάστηκε να φύγει στην Αθήνα, όπου δούλεψε σκληρά. Εργάστηκε ως στοιχειοθέτης σε τυπογραφείο, συντάκτης του περιοδικού «Εβδομάς», λημματογράφος στην εγκυκλοπαίδεια «Μπαρτ και Μπεκ» και τέλος ως υπάλληλος στα εκδοτήρια σιδηροδρόμων Πελοποννήσου. Τα εισοδήματά του από αυτές τις δουλειές ήταν πενιχρά και μην έχοντας επαρκείς πόρους ζούσε σε ανήλιαγα υπόγεια, που του έφθειραν την υγεία. Προσβλήθηκε από φυματίωση, αρρώστια αγιάτρευτη στην εποχή του. Η μόνη του χαρά ήταν η μελέτη και η πίστη και που και που καμιά εκδρομή στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα ή στον Υμηττό, που του θύμιζαν την «Πίνδο του», τη βουνίσια ζωή, που είχε γίνει ο μυστικός καημός του. Από αυτή την ασίγαστη λαχτάρα, γεννήθηκε η ειδυλλιακή ποίησή του. Ο Κρυστάλλης έγραψε κι άλλα έργα, όπως τα πεζογραφήματα για τους «Βλάχους της Πίνδου» και το πατριωτικό του «Ο Καλόγερος της Κλεισούρας του Μεσολογγίου», μα εκείνα που κάνουν ξεχωριστό ποιητή τον Κρυστάλλη και προσθέτουν ένα νέο τόνο στη νεοελληνική ποίηση είναι τα «Αγροτικά» (1891) και ο «Τραγουδιστής του Χωριού και της



Στάνης» (1892), που τιμήθηκε με έπαινο στο Φιλαδέλφειο διαγωνισμό. Σε αυτά τα ποιήματα, που έχουν βουκολικό χρώμα και είναι γεμάτο δροσιά και χάρη, ο Ηπειρώτης ποιητής ξεκινά από τη λαϊκή παράδοση και το δημοτικό τραγούδι, και τα πλουτίζει με την προσωπική του τέχνη και «την άφθαστη ομορφιά της ελληνικής φύσης και των βουνών μας την περηφάνια». Στα τέλη του 1893 κέρδισε 2.500 δραχμές από λαχείο και έτσι μπόρεσε στις αρχές του επόμενου έτους να δημιουργήσει τα «Πεζογραφήματά» του. Λίγο αργότερα, όμως, η αρρώστια του θα επιδεινωθεί ραγδαία και ο ξενιτεμένος ποιητής δεν αντέχει πια. Γυρίζει στην Ήπειρο και στις 22 Απριλίου 1894 πεθαίνει στο σπίτι της αδερφής του στην Άρτα, σε ηλικία μόλις 26 χρονών. Ο κάμπος τον είχε φάει, όπως προφήτεψε στο «Σταυραητό» του.

Παρακαλώ σε Σταυραετέ, για
χαμηλώσου λίγο

και δος μου τις φτερούγες σου
και πάρε με μαζί σου.

Πάρε με πάνω στα βουνά, τι θα
με φάει ο κάμπος.

Στην Πεντέλη υπάρχει από χρόνια η
προτομή του. Την έχουν στήσει οι
φυσιολάτρες, που τον αισθάνονται
ιδιαίτερα σα δικό τους ποιητή. Να, τι
γράφει γι' αυτό το βουνό ο Κρυστάλλης:

Να 'ξερεις, όμορφο βουνό, τι μου
θυμίζει εμένα

ένα κεδρί, ένας πεύκος σου, μια
ρεματιά, μια βρύση.

Να 'ξερεις όμορφο βουνό, τι
Πόθους μου ξανάφτει

Κι ένας ανθός σου ταπεινός με
τη μοσχοβολιά του.

Γι αυτό βουνό μου, σε αγαπώ

περισ' απ' όλα τ' άλλα.

Οι πρώτες ποιητικές συλλογές του Κρυστάλλη εντάσσονται στο ρομαντισμό της Α' Αθηναϊκής Σχολής και είναι γραμμένες σε καθαρεύουσα, αποτέλεσμα των επιρροών που δέχθηκε ο ποιητής από την επαφή του με το πνεύμα του αθηναϊκού ρομαντισμού. Με τα «Αγροτικά» πέρασε στον κύκλο της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, στρεφόμενος προς τη δημοτική γλώσσα, και το δημοτικό τραγούδι. Στην πεζογραφία οι επιρροές του εντοπίζονται στο χώρο των λαϊκών παραδόσεων. Και στα πεζά του χρησιμοποιούσε αρχικά την καθαρεύουσα, στράφηκε ωστόσο σύντομα προς τη δημοτική, στη χρήση της οποίας συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους.

Ε2 - Μιχάλης Τσακνάκης

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το σχολείο μας
είναι το 30

Δημοτικό Σχολείο
Αμπελώνα.

Βρίσκεται στην οδό
Φειδίου 2. Είναι ένα



μεγάλο διώροφο κτίριο με μεγάλη αυλή.
Έχει ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο
βόλεϊ και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Έχει
επίσης πολύ πράσινο και λίγο τσιμέντο.

Μέσα έχει 12 αίθουσες. Στο κάτω
πάτωμα έχει τις δύο πρώτες τάξεις, το
κυλικείο, το γραφείο των δασκάλων και
την αίθουσα εκδηλώσεων. Στο επάνω
πάτωμα βρίσκονται οι υπόλοιπες αίθουσες
διδασκαλίας και η αίθουσα
μουσικής.

Μας αρέσει το σχολείο
μας έτσι όπως είναι. Θα



θέλαμε ίσως να έχει περισσότερα ξύλινα παγκάκια και ένα γήπεδο τένις.

Δ1 - Κωνσταντίνος Μούζας, Θανάσης Λιούσιας

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΖΩΑΚΙ

Το σκυλάκι έχει τέσσερα πόδια, δύο μάτια και σουβλερά δόντια. Είναι ένα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό παιχνίδι για να παίζεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Μπορείς να το βάλεις μέσα στο σπίτι, αλλά πρέπει να είναι εμβολιασμένο και καθαρό. Το παιχνίδι του είναι ένα πανί ή μια μπάλα. Κάθεται σε ένα κουτί ή σε μια κουβερτούλα. Τρώει κόκαλα, σκυλοτροφή και πίνει πολύ νερό. Το χρώμα του μπορεί να είναι καφέ, άσπρο, μαύρο ή μπεζ. Τα σκυλάκια μου αρέσουν πάρα πολύ!!!



Έλενα

Έχω ένα όμορφο σκυλάκι και είναι πολύ παιχνιδιάρικο. Έχει δυο πονηρά ματάκια, καφέ χρώμα και τη λένε Ήρα. Την εκπαιδεύω και την έχω μέσα στο σπίτι. Της έχω ένα κρεβατάκι και μια όμορφη κουβερτούλα.

Γεωργία

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

- Τι χάλια είναι αυτά Τοτέ ; Γιατί πήρες ένα στα μαθηματικά ; - Δεν το πήρα εγώ μπαμπά, η δασκάλα μου το έδωσε !

- Μπαμπά ο δάσκαλός μας δεν πρέπει να είναι καλός στα μαθηματικά ... - Πως το συμπεράνεσ αυτό Τοτέ ; - Γιατί μου

είπε πως είμαι ένα άλυτο πρόβλημα γι αυτόν...

- Ποιός παίζει με την τρομπέτα μέσα στο σπίτι ; - Ο παππούς. - Πήρε ο παππούς τρομπέτα ; - Όχι ! έφαγε φασολάδα ...

- Τοτέ αν κρατούσα 6 μήλα στο ένα χέρι και 5 στο άλλο τι θα είχα ; - Μεγάλα χέρια δάσκαλε ...

- Τι φοβητσιάρης που είναι ο δάσκαλος ! - Γιατί το λες αυτό Τοτέ ; - Επειδή φοβάται μην αντιγράψουμε !

- Τι τρέχει παιδί μου ; - Νερό κύριε !

- Παιδί μου έλα να φας το φαί σου ! - Δεν πεινάω μαμά, έφαγα ! - Τι έφαγες ; - Ξύλο από τον δάσκαλο !

- Τοτέ γιατί είπες σε όλο τον κόσμο πως είμαι βλάκας ; - Συγγνώμη κύριε ! Δεν ήξερα πως θέλατε να το κρατήσετε μυστικό !

Γ1 - Γεωργία Γωγάκου, Παναγιώτα Οικονομίδη

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

Σ	Ε	Β	Ρ	Α	Φ	Ε	Ο	Κ	Ι	Α	Ε
Γ	Φ	Θ	Ι	Λ	Ι	Ο	Ν	Τ	Α	Ρ	Ι
Ο	Ρ	Ο	Ρ	Ε	Τ	Α	Ε	Ρ	Ρ	Ε	Ρ
Ρ	Δ	Α	Η	Υ	Λ	Ρ	Ρ	Τ	Κ	Ρ	Θ
Ι	Ξ	Ε	Β	Τ	Ο	Φ	Φ	Θ	Ο	Ν	Ο
Λ	Κ	Τ	Μ	Ι	Π	Ω	Τ	Β	Υ	Η	Π
Α	Ο	Ο	Ι	Κ	Υ	Η	Θ	Φ	Δ	Τ	Κ
Σ	Ν	Σ	Ο	Μ	Τ	Τ	Τ	Δ	Α	Υ	Τ
Α	Β	Ε	Π	Η	Γ	Θ	Β	Σ	Ε	Θ	Ρ
Σ	Ω	Ι	Υ	Λ	Η	Ο	Κ	Α	Φ	Η	Ε
Λ	Φ	Υ	Μ	Π	Β	Κ	Ο	Γ	Τ	Τ	Τ
Ι	Δ	Τ	Ν	Υ	Ν	Ν	Λ	Υ	Κ	Ο	Σ

Στο παραπάνω κρυπτόλεξο βρες 7 άγρια ζώα

Δ1 - Γιάννης



Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θ _____
 Ε _____
 Σ _____ Ε _____
 Σ _____
 Α _____
 Λ _____
 Ι _____
 Α _____

Οι ποταμοί της είναι ο Έβρος και ο Νέστος.
 Έχει πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη.
 Αυτό το διαμέρισμα έχει ποτάμι τον Αχελώο.
 Έχει τα νησιά Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνησο.
 Τον έχει ποτάμι η Ήπειρος.
 Η πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας.
 Ο νομός Ιωαννίνων έχει πρωτεύουσα τα ...
 Είναι ένα από τα νησιά των Σποράδων.

Δ1 - Πελαγία

Χρωμάτισε τον Άγιο Βασίλη



ΚΑΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ !!!

